



Waarom wil
de Heilige Geest
in je wonen?



Noorderlicht
ROTTERDAM
dienst

Zondag 19 juni 2022
Voorganger: Henk Rothuizen

Preek

Dienst 19 juni 2022, voorganger: Henk Rothuizen

Bijbelgedeelte: Johannes 14: 16

Waarom wil de Heilige Geest in je wonen?

We zitten in de weken na Pinksteren en het goed om nog eens stil te staan bij waar Pinksteren voor staat. Ik wil dat doen aan de hand van een vraag. En die vraag luidt: **Waarom wil de Heilige Geest in ons wonen?**

Voordat ik een antwoord ga geven is het goed om even stil te staan bij het woord "wonen".

Johannes 14:16: Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. (NBV)

vers 23: *Jezus antwoordde: 'Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.'*

Dus de Geest wil bij ons wonen en de Vader en de Zoon willen bij ons wonen. Als we dat woord gebruiken dan praten we niet over bezit nemen van - in de trant van een verliezen van je eigen persoonlijkheid, of jouw eigen inbreng. Ook niet over de macht overnemen. Maar we praten ook niet over zo nu en dan op visite komen. Bij wonen denken we boven alles aan begrippen als samen - maaltijd - gemeenschap - eenheid - rust en vrede. Als we praten over wonen, dan dient dat bij mij te landen zoals dat Hanne, mijn vrouw, op 14 februari 2000 eindelijk bij mij kwam wonen. We kenden elkaar al 20 jaar als vrienden en gingen als vrienden door het proces van overlijden van onze beide partners en na die rouw, gingen we daten en uiteindelijk, kwam ze bij mij WONEN. In het stadhuis speelden we dan ook Boudewijn de Groot: "Nu hoef je nooit je jas meer aan trekken en te hopen dat je licht het doet...." Ze kwam bij mij wonen: Eén worden op maatschappelijk, sociaal, geestelijk en lichamelijk vlak.

"Waarom wil de heilige Geest in ons wonen?"

Twee antwoorden in het kort:

1. Om ons in permanente gemeenschap van Vader Zoon en Geest te laten zijn.
2. Om te participeren in het werk dat Vader Zoon en Geest in deze wereld doen. De firma Vader & Zn, oftewel Het Koninkrijk van God. Laten we dat verlangen van de Geest wat verder uitlichten.

Johannes 14:25-26



Om ons in permanente gemeenschap van Vader Zoon en Geest te laten zijn. Dat is nog al wat! Heel moeilijk voor ons om vanuit een westers denkbeeld in te stappen. In ons westers denken hebben we wel een dogma van de drie-eenheid maar geen beeld bij die eenheid. Wij denken vooral nog in gescheiden personen. Vader, Zoon en Geest. Ik hoorde bij de EO eens iemand zeggen: "*Maar zij hebben de Geest niet, en wij wel!*" Alsof God in drie partjes is op te delen. Het is onzin te denken in een God die je kan opsplitsen in drie los van elkaar staande personen. Vader, Zoon en Geest zijn één, dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Een mooi voorbeeld van de Kerk aller Eeuwen is het icoon van Roeblov met de uitnodiging aan tafel te treden.

Dankzij Jezus' incarnatie, dood opstanding en verrijzenis, waarin Hij ons meeneemt, hebben we allen toegang tot de Vader door een en dezelfde Geest. Het is dankzij Jezus en door de Geest dat we deelgenoot worden van de goddelijk dans of eenheid of gemeenschap.

Door de inwoning van de Geest worden we deelgenoot in de goddelijke dans, de perichoresis. Wij dansen als het ware mee in de eenheid van Vader Zoon en Geest. 18dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader.
- Efeziërs 2:18.

En als die gemeenschap manifest wordt in ons leven kun je spreken van vrucht die uit de gemeenschap ontstaat:

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

- Gal 5:22.

De vrucht van de Geest is het resultaat van jouw gemeenschap met de Vader, Zoon en Heilige Geest, die gestimuleerd wordt door meditatie, gebed, stilte in nederigheid en kwetsbare openheid.



Dus: Waarom wil de heilige Geest in ons wonen?

1. Om ons in permanente gemeenschap van Vader Zoon en Geest te laten zijn.

Hoe kan ik daar aan meewerken: Tijd voor Hem nemen in meditatie, gebed, stilte en in een nederige, kwetsbare houding te verwachten.

2. Om ons te laten participeren te laten in Koninkrijk.

Deelgenoot worden *in Gods wil hier op aarde* door ons heen op de plek waar je bent. Deelgenoot worden van Gods wil hier op aarde, in jouw wereld. In jouw tijd, met jou en door jou.

Hoe kunnen wij nu door de Geest participeren in het Koninkrijk?

Dat kan in vier gebieden, die ik wereldbeelden noem. De Geest kan je helpen, stimuleren vorm te geven aan het Koninkrijk in jou:

- het materiële wereldbeeld
- het spirituele wereldbeeld
- het priesterlijke wereldbeeld
- het incarnationele wereldbeeld

Het materiële wereldbeeld

Dit wereldbeeld richt zich op alles wat concreet zichtbaar is. Het uiterlijke en zichtbare is echt. Daar draait het om. Wat zichtbaar is op aarde en in het universum is waar, is echt. De basis van onze wetenschap, bouwkunde, medische wereld. Het heeft geen oog voor spirituele aspecten. In feite de basis van de Westerse beschaving, met als negatieve exponent de consumptiemaatschappij en hoog egocentrische doelstellingen. Veelal neigt het materiële wereldbeeld te draaien om Ik, Mij en Mijzelf.



Nu gaat de Geest in dat denken wonen. De Geest laat je daarin zien in hoeverre je afhankelijk hebt gemaakt van materie. De Geest zegent jou met voorspoed en welzijn, zodat je nog meer weg kunt geven. De Geest zegent jou met tevredenheid en ontsnapping aan het jachtige materialisme.

Het materiële wereldbeeld is heel basaal en helaas sterk aanwezig in de westerse consumptie - maatschappij.

Het spirituele wereldbeeld

In dit wereldbeeld vind je religie, filosofieën, ideologieën en idealisten. Dit wereldbeeld geeft ruimte aan het onzichtbare: geest, bewustzijn, zingeving. Veel mensen zijn het materiële wereldbeeld moe en zoeken in dit wereldbeeld naar antwoorden. Het is een beter wereldbeeld wanneer het probeert te integreren met het materiële wereldbeeld.

Sluit je het materiële wereldbeeld buiten, dan kom je in de wereld van de kluizenaars en zonderlingen die los staan van de maatschappij. Hier ontstaat de gemeenschap met de Vader, Zoon en Heilige Geest. En vormt de Geest je als een kundige psychiater.



Het priesterlijke wereldbeeld

Nu stappen we in een wereld waarin mensen hun verantwoording naar hun naaste oppakken en in de wereld die deze verantwoording institutionaliseert. De wereld van de bewuste verantwoorde burger, trainers, coaches, yoga, ambten en bedieningen en de georganiseerde kerk. Niet alleen de dominee. Hier wordt het individualisme opgeheven en denken we in samenwerking, in familie, kerk of volk van God.



Het incarnatieve wereldbeeld

In het incarnatieve wereldbeeld zijn materie en Geest nooit van elkaar gescheiden. Zoals Jezus 100% God was (geest) en 100% Mens was (materie). En in alles (materie van ons menszijn) net als wij verzocht is. Jezus incarneerde in ons vlees.

In het incarnatieve wereldbeeld geloven we meer in het ontwaken van datgene wat de Geest in de ander aan het doen is en participeren we daarin met onze aanwezigheid. De Geest doet ons incarneren in de wereld van die ander, onze naaste, deze wereld. Nog eens zei Jezus: *'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.'* - Johannes 20:21.

Incarnerend in deze wereld. In het incarnerende wereldbeeld krijgt ook Christus zijn verdiende status terug, omdat we het Koninkrijk van onze Christus Koning voortdurend gestalte zien krijgen. Het gaat ineens niet meer om onze kerkelijke organisatie maar om Christus, die Heer en Koning is. In het Bijbelboek Handelingen van de Geest zie je dit voortdurend terugkomen. De eerste christenen en de vroege kerk werkten vanuit een incarnatieve wereldbeeld, totdat Constantijn christen werd. Toen: *"De boodschap die de wereld veranderde totdat de wereld de boodschap veranderde."* Constantijn bracht macht en georganiseerde structuur in dat incarnatieve beeld met alle gevolgen van dien.

Waarom wil de Geest in ons wonen?

1. Om ons in permanente gemeenschap van Vader Zoon en Geest te laten zijn. Hoe? Door tijd te nemen voor meditatie stilte en gebed - gemeenschap te zoeken.

2. Om te participeren in het werk dat Vader Zoon en Geest in deze wereld doen. Hoe gebeurt dat? Door na te denken voor de wereldbeelden waarmee jij leeft en daar de Geest ruimte in te geven.

1. In je materiële wereld
2. in jouw spirituele wereld
3. in jouw priesterlijke wereld
4. in jouw incarnatieve wereld - hoe de Geest Christus in jouw gestalte doet krijgen.

Zo mogen jullie met de Geest de wereld in gaan!

En dan zegt Jezus:

'En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.' - Jezus (Mat 28:20)

