

# Werkje voor Noordertieners: Wie is het...in emoji's

Er zijn veel verhalen in de Bijbel die een hoofdpersoon hebben. Jezus, en bijvoorbeeld Noach. En nog veel meer. Kijk samen met je familie eens of je uit onderstaand rijtje kunt ontdekken wie er bedoeld wordt met de emoji's. En wie weet vind je het fijn om meer te weten te komen over deze mensen...Je kunt spieken (de antwoorden staan op de volgende bladzijde), maar leuker is natuurlijk om er samen op te puzzelen!

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- 8 

En misschien ken je nog wel iemand uit de Bijbel, die je zelf wilt uitbeelden in emoji's?

# Antwoorden emoji-quiz Noordertieners

- 1 Jezus (en de 5 broden, 2 vissen)** 🍞 🍞 🍞 🍞 🍞 🐟 🐟 🙏 😊
- 2 Adam en Eva** 👤 👤 🌳 🍏 😬 💀 👗 👖
- 3 Abraham** 🙏 🚧 🐪 🔪 👤 🌋 🐏
- 4 Daniël** 🙏 ⬅️ END 👑 ↻ 🐅 UP!
- 5 Jona** 🚤 🏠 🐳 🙏 🌴 🏰 📢
- 6 David** 🐎 🐏 🚶 🎵 🎸 🇮🇱 👑
- 7 Noach** 🚢 🐂 🐂 🐓 🐓 💧 🌈
- 8 Simson en Delila** 💪 ❤️ 🗡️ 🧚 🚫 👁️ 👁️ ❓ ❓